



ΟΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΚΟΥΚΟΥΒΑΓΙΑΣ

ΕΡΙΚ-ΕΜΑΝΟΥΕΛ ΣΜΙΤ

ΤΟ ΑΡΚΟΥΔΑΚΙ ΠΟΥ ΗΘΕΛΕ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ

Εικονογράφηση
Μπάρμπαρα Μπρεν

ΜΕΤΟΙΧΜΙΟ



Αθηνά η κουκουβάγια

Η Αθηνά η κουκουβάγια είναι κάτι σαν οδηγός
σε αυτές τις ιστορίες. Ενθαρρύνει το παιδί να σκεφτεί,
να θέσει ερωτήματα, να πειραματιστεί
και να βρει απαντήσεις μόνο του.

Από την αρχαιότητα η κουκουβάγια συμβόλιζε
τη γνώση και ταυτίστηκε με τη φιλοσοφία.
Συνόδευε τη θεά της σοφίας,
Αθηνά για τους αρχαίους Έλληνες
και Μινέρβα για τους Ρωμαίους.

Γιατί ο συμβολισμός αυτός κρατάει μέχρι τις μέρες μας;
Εκφράζει δύο ιδέες:
Η σκέψη ξεπερνά τα φαινόμενα
(η νύχτα τα εξαφανίζει),
Η σκέψη ξεκινά όταν τελειώνουν
οι πράξεις της μέρας.





ΟΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΚΟΥΚΟΥΒΑΓΙΑΣ

ΕΡΙΚ-ΕΜΑΝΟΥΕΛ ΣΜΙΤ



ΤΟ ΑΡΚΟΥΔΑΚΙ ΠΟΥ ΗΘΕΛΕ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ

Εικονογράφηση
Μπάρμπαρα Μπρεν

Μετάφραση
Μάρω Ταυρή



ΜΕΤΑΙΧΜΙΘ



© Γκαστόν, το καφέ αρκουδάκι, κάθεται ήσυχα ήσυχα κάτω από μια βελανιδιά. Ονειροπολεί στη σκιά των φύλλων, όταν ακούει κάτι φωνές από πάνω του.

«Ο καημένος ο Μπόμπι!»

«Αχ, ναι, χρυσή μου. Ο Μπόμπι δεν τα πάει και πολύ καλά».

Το αρκουδάκι κοιτάζει ψηλά και βλέπει δύο μαϊμούδες να κουτσομπολεύουν καθισμένες στα κλαδιά.

«Ο καημένος ο Μπόμπι δεν είναι καθόλου ευτυχιμένος!»

«Δεν είναι ποτέ χαρούμενος».

Η μία από τις μαϊμούδες δείχνει τον Μπόμπι που κάθεται σκυφτός πάνω σ' έναν βράχο.

«Κοίταξέ τον, χρυσή μου... Αδύνατος, χωρίς ενέργεια, ανίκανος να χαμογελάσει. Μακάρι να είχε αναρωτηθεί νωρίτερα τι είναι ευτυχία!»







Ο Γκαστόν κοιτάζει τον Μπόμπι που κάθεται ακίνητος και ανατριχιάζει. *Ελπίζω εγώ να μην καταντήσω ποτέ έτσι θλιμμένος!* σκέφτεται.

Σηκώνει το βλέμμα του στις μαϊμούδες από πάνω του και ρωτά: «Κυρίες μου, μπορείτε να μου πείτε τι είναι ευτυχία;».

Όμως, ενοχλημένες που τις διέκοψε, οι μαϊμούδες φεύγουν.

Ο Γκαστόν το σκέφτεται όλη μέρα: *Τι είναι ευτυχία; Αν δεν τη βρω ποτέ, μπορεί να γίνω κι εγώ σαν τον καημένο τον Μπόμπι.*

Συνεχίζει να το σκέφτεται όλη τη νύχτα, όλη την επόμενη μέρα και πάλι την επόμενη νύχτα, χωρίς να κοιμηθεί καθόλου.

Μέσα σε μια εβδομάδα, ο Γκαστόν χάνει την όρεξή του, ξύνεται νευρικά και αρχίζει ν' αδυνατίζει.





ΟΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΚΟΥΚΟΥΒΑΓΙΑΣ

Ψήγματα σοφίας που ο Ερίκ-Εμανουέλ Σμιτ,
συγγραφέας και φιλόσοφος, ενσταλάζει στα παιδιά.



Γκαστόν το αρκουδάκι θέλει να μάθει τι είναι η ευτυχία. Δύσκολη ερώτηση! Ευτυχώς, η Αθηνά η κουκουβάγια είναι εκεί για να τον βοηθήσει. Μαζί θα κάνουν μια βόλτα και θα ρωτήσουν τα άλλα ζώα, ώστε να προσπαθήσουν να βρουν τη συνταγή της ευτυχίας.



Κυκλοφορούν επίσης



ISBN:978-618-03-3870-6



9 786180 338706

ΒΟΗΘ. ΚΩΔ. ΜΗΧ/ΣΗΣ 83870

metaixmio.gr